

Forårstur 2013 til det skønne Skåne

Kom med på en tredages bustur til det skønne Skåne. Det er Foreningen Svend Gønge, der arrangerer turen, som finder sted fra fredag den 24. maj til og med søndag den 26. maj. Der er afgang fra Medborgerhuset Lundby fra Lundby Station, fredag kl. 14, og vi vender tilbage til Medborgerhuset søndag kl. ca. 19.00.

Turen er arrangeret i samarbejde med vores venner i C. A. Cederborgsällskapet, som har arrangeret et spændende program for os hele lørdag den 25. maj. Søndag arrangerer vi selv udflugtsmål. Vi skal bo på det statelige Stadshotel på Store Torg i Kristianstad. Byen, som Christian IV byggede til forsvar mod svenskerne. Prisen for at deltage i turen bliver ca. 1300,- kr., hvis man bor i dobbeltværelse. Hvis man skal have enkeltværelse, betales 425,- kr. ekstra. I prisen er bustur, hotelophold med morgenmad, frokost (varm mad) lørdag og søndag.



Vi skal bo på det statelige Stadshotel i Kristianstad.

Den gamle Sporrakullagård i Gøngelandet er en af de få gårde med dele tilbage fra 1600-tallet.

Den kommer vi til at besøge!



I samarbejde med C. A. Cederborgsällskapet i Skåne og Blekinge arrangerer Foreningen Svend Gønge i dagene den 24.-26. maj 2013 en bustur til Gøngelandet i Skåne. C. A. Cederborgsällskapet sørger for, at vi ser nogle af de meste interessante besøgsmaal i Gøngelandet, og der bliver også tid til at besøge Dansk-Svensk 1600-talsdag i Hörby.

Fredag, den 24. maj

14.00: Afgang med bus fra Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby, 50 meter fra Lundby Station

18.00: Ankomst til Stadshotellet i Kristianstad

19.00: Middag på Restaurant Martini i Kristianstad (Ikke med i prisen!). Herefter fri leg i Kristianstad

Lørdag den 25. maj

7.30: Morgenmad på Stadshotellet i Kristianstad

8.25: Afgang mod Broby

9.00: Ankomst til Hembygdsparken i Broby. Velkomst ved C. A. Cederborgsällskapet, som er guider hele lørdagen. I Broby Hembygdspark sørger vores guider ellers for en spændende dag i snaphaneland.

10.00: Afgang til Sporrakulla Gård

11.30: Afgang fra Sporrakulla og undervejs besøger vi Hönjarums Skanse ved Osby.

13.00: Middag på Broby Gästgivaregård. Menu: snaphanesteg.

14.00: Afgang fra Broby til Vanås Slot

15.30: Afgang fra Vanås til Gumlösa, som har en af Norden ældste mur stenskirker Efter besøget i Gumlösa Kirke drikker vi kaffe, og ved 17-tiden er dagens program med Cederborgselskabet slut.

17.30: Ankomst til Stadshotellet i Kristianstad

19.00: Middag på Restaurant Bar B. Ko i Kristianstad. (Ikke med i prisen!)

Herefter fri leg i Kristianstad

Søndag den 26. maj

7.30: Morgenmad på Stadshotellet

9.00: Besøg i Heliga Trefaltighedskyrkan (Christianskirken) i Kristianstad.

10.30: Afgang til Hörby

11.15-13.00: Vi deltager i 1600-talsdagen i Hörby

13-14.30: Middag på Hurva Gästgivaregård

15.30: Besøg på Arnolds Kannibalmuseum i Önnköping

17.00: Afgang mod Danmark

Ca. 19.00: Ankomst Medborgerhuset Lundby, Banevej 4, 4750 Lundby.

Besøg på Sporrakulla Gård

Lørdag kl. 10.30 Sporrakulla Gård i Gøngelandet i Skåne er et sted, man absolut må besøge, hvis man vil høre mere om snaphanetiden i det nordøstlige Skåne. Dele af gården er helt tilbage fra 1600-tallet og er en af de få gårde, der undgik Karl den 11.'s gårdafrænding i hele Örkened sogn, hvor han endeligt ville gøre op med snaphanerne, som fortsat kæmpede mod svenskerne.

Vi skal opleve snaphaneslottet Vanås

Lørdag kl. 14.30 Ca. 20 kilometer nord for Kristianstad ligger det gamle danske slot Vanås. I 1500- tallet tilhørte slottet Braheslægten. Under svenskekrigene i 1600- tallet var Vanås centrum for de dansksindede snaphaner i deres modstandskamp mod svenskerne. I slotsparken står den gamle snaphaneeg endnu. Efter sigende er flere snaphaner blevet hængt i træet. Under den nordiske syvårskrig blev dele af slottet ødelagt af svenskerne, men blev genopført efter krigen. Når vores værter også ønsker at vi skal besøge Vanås Slot, er det fordi forfatteren C. A. Cederborg, som deres forening hylder, blev født i en tilbygning til Vanås Slot i 1849. C. A. Cederborg, som var snaphaneforfatter, har blandt andet skrevet romanen ”Göingehövdingen” og ham vil vi komme til at høre meget mere om på turen.



På Vanås Slot findes et museum for svensk og international samtidskunst. Museumsgenstande er udstillet i parken og udstillingshallerne i de renoverede stald- og ladebygninger. Parken rummer mere end 40 permanente installationer og skulpturer af blandt andet Per Kirkeby og Yoko Ono.



Heliga Trefaldighetskyrkan, eller bare Christianskirken, i Kristianstad er i sig selv en rejse til Kristianstad værd. Vi skal besøge den enorme og ufatteligt smukke kirke, bygget af Chr. IV, søndag formiddag.

Den fantastiske Christianskirke

Heliga Trefaldighetskyrkan, eller bare Christianskirken, i Kristianstad er i sig selv en rejse til Kristianstad værd. Vi skal besøge den enorme og ufatteligt smukke kirke, bygget af Chr. IV, søndag formiddag.



Når man er i Kristianstad skal man besøge den fantastiske kirke, som Chr. IV byggede 1618-1628. Bygningsværket er imponerende, og det er kirkerummene og interiøret også. Hvert forår blomstrer Chr. IV's monogram i blomster foran kirken, og Kristianstad er i øvrigt vældig stolt af sin danske fortid. Kristianstad kommune er i øvrigt den eneste kommune i hele verden, som har et andet lands monarks monogram i sit byvåben. Chr. IV's monogram er en del af Kristianstads byvåben. Vi besøger Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad søndag formiddag fra 9-10.30.

Arnolds Kannibalmuseum

Efter at have besøgt en række historiske steder kan vi nok trænge til noget helt andet søndag, inden vi skal hjem. Derfor har vi arrangeret et besøg i Arnolds Kannibalmuseum i Önnköping ved Hörby søndag eftermiddag. Det bliver vildt. Manden har besøgt 156 lande og har taget de mest mærkelige ting med hjem. Og de er nu blevet til et museum.



Vi besøger Nordens ældste murstensbygning

Lørdag kl. 16.00 Gumlösa Kirke er en kirkebygning øst for Hässleholm i Skåne. Den blev indviet den 26. oktober 1191 af ærkebiskop Absalon i nærværelse af den norske ærkebiskop Eirik Ivarsson af Nidaros og den svenske biskop Stenar af Växjö. Kirken er den ældste murstensbygningen i Norden.

Ridderen i Gumlösa Trugot Ketilsen fik kirken begavet med udsøgte relikvier som en splint af Jesu kors og et brudstykke af klippen ved hans grav. For ikke at tale om et af jomfru Marias hovedhår og et af apostlen Peters skæghår. Gumlösa Kirke endte på andenpladsen i en afstemning i 1999 om årtusindets bygningsværk i Sverige.

Dansk-svensk 1600-talsdag i Ö Sallerup

Søndag ved middagstid aflægger vi det nye initiativ dansk-svensk 1600-talsdag i Ö Sallerup en visit. Vi støtter det gode initiativ, og vil bede alle turdeltagere, der har 1600-talsdragter, om at medtage disse og tage dem på under opholdet i Ö Sallerup ved Hörby. Vores nye venner i Hörby har brug for vores hjælp til at udvikle deres glimrende initiativ.



Skanse ved Osby

Lørdag kl. 12.00 Vejen fra Östra Göinge til Kristianstad gik via Hönje bro forbi Hönjarum Skanse. Her kom tropper og krigsforsyninger fra og til det nordøstlige Skåne fra Småland under skånske krig 1675-79. Jo længere krigen varede, desto vigtigere blev det for danskerne at få sat en stopper for svenskernes forbindelse til hæren i Kristianstad, og her spillede Hönjarum skanse en vigtig rolle. Den svenske styrke, der befandt sig i skansen bestod af 30 dragoener, ledet af fenrik Erick Springare. Deres ordre var at bevogte broen, og hver aften tog de derfor broplankerne ind for at forhindre danskerne i at gå nord om Helge å. Snaphanerne gjorde flere forsøg på at angribe Hönjarums Skans. Snaphanerne i Östra Göinges kompagni blev ledet af kaptajn Niels Andersson, og han havde fået opgaven at indtage skansen. Den 10. juli 1678 omringede de skansen og belejrede den. Efter en uges tids belejring ankom yderligere 100 snaphaner under kaptajn Aage Monsen Harlof. Han var professionel soldat med stor erfaring som ansvarlig for Vestre Göinges friskyttelkompagni.

Det simpleste var at sulte og tørste svenskerne ud og det lykkedes. Svenskerne kapitulerede efter tre uger. De svenske soldater blev herefter ført som fanger til den danske lejr ved Kristianstad. Under den guidede tur til Hönjarum Skans får vi fortalt om baggrunden for krigen og om de kendte og mere ukendte mennesker, som har passeret forbi Hönjarum Skans.

Her skal vi spise

God mad er også en vigtig del af en udflugt. Og vi har prøvet at finde nogle gode spisesteder, når vi skal til Skåne 24.-26. maj. Vi spiser sammen fredag aften, lørdag middag, lørdag aften og søndag middag (lidt sent, så kan vi klare os uden mad, indtil vi er hjemme). Middagene lørdag og søndag middag er inkluderet i deltagergebyret. **Det er aften-middagene på restaurant i Kristianstad ikke, da der skal være mulighed for individuelle bestillinger!**

Fredag aften kl. 19: Restaurant Martini i Kristianstad En hyggelig restaurant i italiensk stil i den centrale bydel har fået de fineste anmeldelser af danskere, der har været i Kristianstad.

Den gamle danske kro Broby Gästgivaregård

Den står på snaphanesteg, når vi **lørdag middag** spiser på Broby Gästgivaregård sammen med vores venner fra C. A. Cederborgsällskapet. Og kroværten er frisk og fortæller os kroens historie.

Lørdag aften kl. 19: Middagen lørdag aften bliver på **Restaurant Fredholms**

Den gamle landevejskro i Hurva

Søndag kl. ca. 13.30 skal vi spise til middag på den gamle landevejskro i Hurva. Det er en af de kroer, der efter dansk lov af 1639 blev anlagt med ti kilometers mellemrum. Ligesom Broby Gästgivaregård. Siden 1972 har Peter og Kristina Hermann hygget om gæsterne og serveret god gedigen husmandskost, som både skåninger og vi sjællændere kan lide. Her kan vi få ægte skånsk sildebord, landlig husmandskost og traditionel søndagsmiddag. Den nuværende Hurva Gästgivaregård blev opført i 1865, efter at det tidligere gæstgiveri brændte ned til grunden i 1837. I de mellemliggende år boede man til leje i naboejendommen.