



Nyhedsbrev 77, Juni 2013

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

Pro honore patriae

Efterlysning...

Foreningen

Svend Gønge

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.svvsogne.dk

Bestyrelse:

Formand:

Peter Sten Hansen

Næstformand:

Villy Lorich

Kasserer:

Jens Hallqvist

Sekretær:

Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:

Gunnar Stobbe

Redaktionsudv. på SN:

Peter Sten Hansen

(ansvarshavende)

Villy Lorich

Jens Hallqvist

Gunnar Stobbe

Jens Beck

svendgoengepoulsen@gmail.com

[Liste over vore
Ambassadører](#)

I regi af [FSG](#) planlægges en opførelse af det lille stykke "Bystævnet" til Gønge Marked 2013.

En række aktører er allerede på plads, men vi mangler en smed!

Så er der en person i vor midte, som mener det kunne være interessant at være med til denne lille produktion, vil vi meget gerne i kontakt.

Alder er uden betydning, stykket er planlagt til at vare 10 - 15 min. og rollen har kun ganske replikker.

Stykket skal opføre én gang lørdag og én gang søndag under markedet.

Kontakt Birgit Rasmussen på
2912 6508

for at høre nærmere. / jb.



Kulsoen taler med smeden i Bårse

Spændende tur til Skåne den 24.-26. maj 2013

Fredag den 24. maj mødte ca. 20 rejsedeltagere op ved Medborgerhuset i Lundby, og snart kom vores bus med Jens ved rattet. Efter ca. 4 timers hyggelig busrejse ankom vi til Stadshotellet i Kristianstad. Hotellet viste sig at være et rigtig hyggeligt gammelt hotel, hvor vi hurtigt fandt vores værelser og gjorde os klar til at få noget at spise. Aftensmaden blev indtaget på en italiensk restaurant i nærheden, og de flinke tjenere fik nok at gøre med at sørge for vores individuelle bestillinger. Efter maden spredtes vi. Nogle gik tilbage til hotellet mens andre gik lidt ud for at se nærmere på byen.

Lørdag morgen, efter et fantastisk morgenmåltid, gik vi til bussen, og Jens startede dagens kørsel. Første stop var ved [Broby Hembygdspark](#), hvor vores værter, C.A. Cederborgsällskapet, havde en flok repræsentanter klar til at tage imod os.

C.A. Cederborg var en svensk forfatter, der bl.a. har skrevet romanen "Göingehövdingen" – og som havde en anerkendelse, der nogenlunde ligner den, som Morten Korch fik i litterære kredse i Danmark. Vores værter bød velkommen og førte os ind i Hembygdsparken, hvor en lokal guide fortalte om stedet. Hembygdsparken er et lokalt museum med flere forskellige huse spredt ud over området, der er en skånsk bøgeskov. Husene stammer fra det skånske landskab på

gøngernes tid og havde karakter af et lille frilandsmuseum. Den lokale guide førte os rundt og fortalte om de enkelte huse. Der var adgang til det sidste hus på rundturen, hvor der var indrettet museum inden døre.

Derpå gik turen videre til den gamle gård Sporrakulla, hvor endnu en lokal guide ventede på os. Sporrakulla er fra 1600 tallet og blev bl.a. brugt til optagelserne af filmen "Snapphanar" – og det er her billeder er blevet taget til Ann Jönssons bog "Snapphonor", som udkommer på dansk til Gøngemarkedet. Sporrakulla er en meget smuk gård. Træet, som den er bygget af, er helt lysegråt af tidens tand, og bygningerne omkranser en stor gårdsplads. Vejret var fantastisk, så vi nød rundturen, de styrede træer, solen og det lysegrønne løv omkring gården. Når folk fra Lundby og omegn kommer til Lönsboda på besøg, kan en tur til Sporrakulla varmt anbefales!



Derpå gik turen til Hönjarums Skanse i nærheden af Osby. Skansen spillede en stor rolle i den skånske krig fra 1675-79. I dag ligger skansen som en stejl skråning med en rende nedenfor. I den nyudsprungne bøgeskov fortalte vores guide om skansen som fæstningsværk og dens vigtighed, da den blev opført i forbindelse med krigen.

Så var det tid til at få noget at spise, så vi kørte til Broby Gästgivaregård, hvor vi fik en fantastisk "Snaphanesteg", der var mør som smør. Dertil kartofler og grønt og god brun sovs! Herefter gik turen til Vänås Slot, hvor vi først besøgte det sted i skoven, hvor C.A. Cederborg blev født i 1849. I dag er der intet hus, men plancher der fortæller om huset. Og C.A. Cederborgsällskapetets guide fortalte spændende om forfatteren. Inden vi kørte videre, var vi inde i parken ved Vänås Slot, hvor parken var spændende udsmykket med skulpturer, sjove kæmpebolde oppe i træerne, og minsandten om ikke der pludselig stod en bygning, der til forveksling lignede en Per Kirkeby installation. Og det viste sig at det var det sandelig også. Udover skulpturer og forskellige installationer, var parken smuk med ny udsprungne bøgetræer, rododendron i fuldt flor, sø med massevis af åkander – og et lokalt kunstmuseum.

Dagens tur sluttede ved og i Gumlösa Kirke, der er en af nordens ældste murstenskirker fra Biskop Absalons tid i 11 hundrede-tallet. Kirken var under restaurering, så ydersiden var dækket af stillads. Indersiden var en smuk gammel kirke med en interessant altertavle med en engel, der bærer det danske flag!



Og så var turen slut for denne dag. Vi kørte tilbage til Broby Hembygdsmuseum, hvor vi tog afsked med vores værter fra C.A. Cederborgsällskapet efter en meget oplevelsesrig tur. Bussen kørte tilbage til Kristianstad, hvor aftensmåltidet blev indtaget på en kældercafe, der serverede en dejlig buffet.

Søndag morgen tjekkede vi ud efter endnu et herligt morgenmåltid. De af os, der har 1600-tals tøj, havde det på, fordi vi senere skulle til Hörby. Men først gik vi over torvet i Kristianstad til Heliga Trefaldigheds kyrkan – Christian den IV's kirke. En imponerende kirke af domkirkeformat med mange spændende detaljer i kirkerummet. Vi blev inviteret til at deltage i højmesseren, men måtte takke nej til, fordi vi skulle videre i vores program. Og så kørte bussen til Ö. Sallerup, hvor der var dansk-svensk 1600 tals dag. Det regnede og regnede. Der var gudstjeneste i den lokale kirke, og de fleste af os valgte at gå op i kirken. Kirken var stuvende fuld, og gudstjenesten blev bare ved og ved. Vi sendte en tanke til kirken i Kristianstad, måske skulle vi være blevet der! Til sidst måtte vi køre videre, uden rigtigt at have oplevet, at vi var en del af et arrangement!

Vi fortsatte til Hurva Gästgivaregård, hvor et helt utroligt sildebord ventede os. Det var et rigtig godt valg af spisested. Det regnede stadig, men vi sad godt bænket og nød alle de mange slags sild. Turens sidste mål var Arnolds Kannibalmuseum i Huaröd. Det var et rigtigt spøjst sted. Arnold har rejst

verden rundt og har samlet anderledes souvenirs fra sine rejser. Alle disse ting var samlet i et rum, og det var umuligt lige at få tal på, hvor mange der var. Der var hajkæber, indtørrede menneskehoveder, masker, hatte, etniske figurer og mange, andre ting. Og Arnold fortalte løs om sine oplevelser. I en anden bygning havde hans kone Loppis – og flere måtte over til hende for at se, om der var loppefund, der skulle med hjem.



Og så gik turen hjemad. Vi var trætte og vi var mætte af oplevelser, god mad og hyggeligt selskab, og glædede os til at se Lundby igen. Stor tak til Peter, der havde arrangeret turen, og til Jens, der førte os sikkert gennem hele turen i vores lejede bus.

Jytte Høj Hammer

Gønger til "Historisk Festival" i Næstved 15.-16. juni 2013



Foto: Jytte Høj Hammer

Der er ved at være tradition for, at Foreningen Svend Gønge sender en flok medlemmer af sted til markeder og festivaler rundt omkring. Og dette sker også i år. I weekenden den 15.-16. juni blev der afholdt Historisk Festival i Næstved på pladsen lige ved siden af Rådhuset. Vejrudsigten var ikke den bedste, men en flok på 10-12 stykker drog af sted fra Medborgerhuset i Lundby lørdag morgen, søndag var vi knapt så mange. Ved ankomsten til festivalpladsen blev vi bedt om at gå med udklædte Næstvedborgere rundt oppe på gågaden og Axel-torv. I spidsen gik en lille duo – to unge kvinder spillede på fløjte og tromme. Og efter dem gik der folk fra adskillige tidsaldrer – fra den tidlige middelalder til op i 1700-tallet. Der blev delt flyers ud om festivalen – og foldere om Gøngemarkedet i august.

De gønger fra Lundby havde ikke specifikke opgaver, så vi gik rundt og så på de mange telte med salgsboder – delte

foldere ud til de andre gæster – fik smagt på mad fra forskellige tidsaldrer bl.a. kogte pølser, pandekager, fladbrød med kylling eller lam. Bi Skaarup var tilstede på festivalen og med jævne mellemrum kunne publikum komme ind under teltdugen og få lov til at smage på lækkerier – en dejlig indbagt kylling – og forskellige kager med mandler, appelsin, diverse krydderier – og brød bagt på en lille brændefyret bageovn midt på pladsen. Der var mange ting at kigge på – farvning af garn, ikonmaleri, brændekløvning til madlavning, ridderturnering og en falkoner med en falk, der på et tidspunkt fik lyst til at drille ved ikke at komme, når han kaldte. Der var modeopvisning med diverse klædedragter, fremstilling af keramik, aktive smede og meget, meget mere. Gæsterne var børnefamilier og bedsteforældre og nogle unge, der gerne prøvede kræfter med unge rollespillere på en fægteplads.

Vejret var festivalen nogenlunde venligt stemt lørdag – men besøgstallet var ikke i top. Om det var vejrsigtgen eller entreprisen – 50 kr. per person for to dage – er ikke til at sige. Men de der kom, kunne sagtens få nogle timer til at gå med spændende boder og optrin. Nogenlunde samtidig med, at lørdagens program var slut, åbnede himlens sluser sig. Gøngerne nåede i hus – festivalarrangørerne fik travlt med at forhindre telte i at flyve bort.

Søndag var vejret dårligere. Det regnede flere gange, og fremmødet af publikum bar tydeligt præg af, at det var både vådt og køligt. Gøngerne fik gjort god reklame for Gøngemarkedet. Og vi havde et par hyggelige dage med hinanden.

Jytte Høj Hammer



Se billeder fra arrangementet (ctrl + klik):

https://plus.google.com/u/0/photos/110011272530040126039/albums/5890093004139378641?gpinv=AMIXal_BLV7U6Aq3kiswQrSSeztpCZOnJ1_fCXDHhXT4mktC66p7Yh0KPkVKsp_pypUA245fJdpkWEBWlguLiBuxKmUu5POvxizZULm2DdH7oXP0uopOhjg&cfem=1&authkey=CPmXxduIroTbywE

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby

Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder. I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest- eller mødelokale for fra 500 kroner.

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov:

Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse, græsplæne og to petanquebaner.

Ring og hør nærmere på tlf. **5133 3771**

Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station

Hjemmeside: www.syvsogne.dk

Links til billedarkiver

[Gøngemarked 2010](#), [Gøngemarked 2010 - kostymer](#), [Gøngefest 21. august 2010](#), [Debatdag 6. nov 2010](#), [Gøngemarked 2011](#), [Gønger på Bakkebølle Strand 14.04.12](#), [Gøngemarked 2012](#), [Snaphanen Cafe nov. 2012](#), [Tur til Skåne 29. maj 2013](#), [Historisk Marked i Næstved 2013](#).

Køb dine specialvarer:

Snaphanen Butik

Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby

Åben dagligt 13-21

Vi fører:

Møn Is,

Specialøl fra Bryghuset Møn.

Peter Madsens sydafrikanske vin,

Chokolade fra Økoladen,

Økologiske gede- og færesteproducter fra Knuthenlund,

Økologisk Glandshvede og speltmel.

Orange-Most og meget andet.

Ønsker du en specialvare, så sig til!

Snaphanen Butik

Tlf. 3310 2909

www.syvsogne.dk

Kom og besøg

Snaphanen Café

Lundby Hovedgade 95, 4750 Lundby

Åben torsdag-søndag 15-21

Vi fører:

Kaffe i mange sortimenter

Kaffe og løg: 25,- kr.

(alts. Bedstemors æblesnitte med flødeskum (egte)

Kalsø med egte flødeskum: 15,-kr

Rigtigt spisekort:

Vi anbefaler

Snaphane burger med 300 g. kød og bakkerofler: 25,- kr.

(kan du spise op, giver vi en gratis kop kaffe)

Fadøl fra Bryghuset Møn,

Se vores menukort på

www.syvsogne.dk

Tlf. 6467 2519