



Seneste Nyt nr. 60, August 2012

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

Pro honore patriae

Foreningen Svend Gønge

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.syvsogne.dk

Bestyrelse:

Formand:
Peter Sten Hansen

Næstformand:
Villy Lorich

Kasserer:
Jens Hallqvist

Sekretær:
Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe

Redaktion på SN:
Jens Beck,
[svendgoengepoulsen@
gmail.com](mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com)

Regitze har sendt os denne lille sag...

Ja, så kom vi vel over et hedt, men herligt Gøngemarked. Jeg nød virkelig at være med i år. Jeg kan se, at der stadig er nogen forvirring om, hvordan de adelige tog sig ud på den tid, så jeg har fundet frem til billeder af typiske dragter fra 1600tallet. Krinolinerne (dengang kaldet fiskebensskørter) forsvandt omkring år 1600 og fandt først ind i moden igen omkring 1680.



Dragten skulle være så løs og flagrende som muligt, og der var ikke meget, der strammede nogen steder: Vide ærmer og åbne bukseben; store tunge skørter og imponerende kniplinger.



Man brugte rigtigt mange skørter for at få den eftertragtede blødt formede figur - i modsætning til 1500tallets (renaissancens) stramme og stive timeglasfigur og senere hen til 1700tallet (rokokoen), hvor det ekstremt stramme korset igen kom på mode sammen med de enorme krinolineskørter. Taljen var for det meste rykket helt op under brystet, og korsettet var ikke spændt stramt ind til kroppen, men havde derimod blot til opgave at holde lidt sammen på overkroppen og skyde brystet op.



Ambassadører:

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
**Peter Oxholm
Tillisch**,
Rosenfeldt.

Godsejer,
**Gerner Wolff-
Sneedorff**,
Engelholm.

Godsejer,
**Peter Henrik
Tesdorpf**
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

Borgmester,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Vores renaissancedanserne er følgelig en stor blanding af mange forskellige tider. Fx. er John's og Hanne's dragter fra 1670erne og Ingegerd's fra begyndelsen af 1700tallet.

Regitze Kruise.

Fantastisk Gøngemarked - fantastisk vejr og fantastisk publikum!

Alle drømme blev indfriet, da Gøngemarked 2012 løb af stabelen i weekenden den 18. og 19. august. Allerede under forberedelserne kom der meldinger fra meteorologerne om, at vejret ville blive godt - og opstillingen af markedet forløb i fint sommervejr og i højt humør. Der var varslet op til 30° - og det holdt stik. I hvert fald i solen. Alle uden undtagelse nød det dejlige vejr - selvom Gøngemarkedets udklædte deltagere på pladsen og i boderne efterhånden så småt ønskede sig bare et lille vindpust!

Der var mange nye oplevelser at hente i år. Allerede da optoget mødtes ved biblioteket i Lundby dukkede en vims og herlig hofnar op, som hoppede og dansede gennem byen og ud til tilskuerne langs vejen. På markedet hoppede og spjættede hun for børn og voksne, mens de gik rundt og kiggede på alle de herlige ting, der kunne købes eller bare beskues. Og børnene syntes, hofnarren var rigtig sjov - selvom et par måtte gemme sig bag mor af bare generthed. Svenske Karolinere - soldater i fuldt - gult - ornat - var et andet, nyt tiltag - og de gav flere flotte opvisninger, hvor de demonstrerede forladeteknik på deres imponerende skydevåben - fint bakket op af forklaringer på det tekniske fra de danske Drabanter. De dygtige renæssancedansere havde fået udvidet deres garderobe, så det nu var muligt at se dem danske hverdagsdanse i hverdagstøj om formiddagen - og festdansen fra det højere borgerskab i flotte dragter om eftermiddagen.

Og så skal det fremhæves, at sognepræst Lillian Saaek - holdt friluftsgudstjeneste søndag formiddag. Musikken stod organist Niels Ogdgård og de tre medlemmer af gruppen Octavia for. Og her kunne der bestemt ikke meldes om messefald. Der var et stort og både lyttende og syngende publikum, som tog plads på bænke, stole og græsplæne for at være med. En dejlig oplevelse!

Boderne på gøngemarkedet var befolket af allehånde mennesker - en ung svensk familie med et fantastisk vikingetelt solgte bl.a. saft og cremer. Kulsvierne fra Eskilstrup bagte kulsvierpandekager med flæsk og syltetøj. En biavler havde - udover honning - medbragt en levende bifamilie behørigt lukket inde bag glasplader, så publikum kunne se både dronning og arbejdere. Der blev solgt nyrøgede sild, Svend Gøngepølser og ærtesuppe. Keramik, strikkegarn og hånddrejede skåle og smedejernsarbejder manglede heller ikke, ligesom der kunne købes færdige sjaler, garvede skind og IS! Det sidste - som ikke er udpræget 1600 tals agtigt - gik som "varmt brød" i det gode vejr - og viste sig at være en rigtig god ide.

Også gamle kendinge var på pletten i år. Tyske Nicole, som er klædt i heksekostume, præsenterede os for sine nye "børn" - to håndlavede drager. Den ene drage lyder navnet Baldur. Herudover solgte hun håndlavede smykker. Lundbys venskabsbyer var begge repræsenteret. Fra Lönsboda kom to repræsentanter om lørdagen. Og fra Lohmen ved Mecklenburg var der igen i år en bod, hvor man kunne købe bl.a. keramik.

Gøngemarkedets informationstelt var i år udvidet til et stort telt midt på pladsen. Det viste sig hurtigt at blive begivenhedernes centrum - hvor der kunne haves penge på dankortautomaten, hentes turistbrochurer og markedsaviser, kigges på plancheudstilling om Svend Gønge og svenskekrigen - og så kunne man naturligvis købe bogen "Sydsjælland - i Gøngenhøvdingens fodspor". Udenfor teltet var der en mødeplads - Bystævnet - hvor gæve mænd holdt møde og tog stilling til klager og mindre forseelser. Og ved siden af Bystævnet stod den nyanskaffede træhest og gabestok. Sidstnævnte måtte et par gange tages i brug for at få Kulsoen til at makke ret.

Gøngemarkedet var godt besøgt. Det er svært at måle, hvor mange mennesker der

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl.
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne

Borgmester,
Bernd Dikau,
Lohmen, Tyskland.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur- og
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for
Föreningen
Snappheland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i
Föreningen för
Snapphelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Formand for
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby

kommer til et marked, når der ikke betales entre. Men spejderne, der passede parkeringspladsen på den anden side af Lundbyvej, kunne melde, at der havde været betydeligt flere biler i år end i 2011. Så mon ikke besøgstallet var på 6-7000 mennesker i løbet af weekenden? Lørdag var bedst besøgt - og søndag var der ikke særlig mange børnefamilier. De har formentlig prioriteret markedet lørdag og tog måske til stranden om søndagen. Og publikum var fantastisk. Alt forløb stille og roligt. Alle smed deres affald i dertil indrettede affaldssække. Og alle medvirkede til en rigtig god omsætning. Kun ganske få måtte besøge samaritterne fra Dansk Folkehjælp - og det var mest hvepsestik der var problemet. Plus et enkelt hedeslag.

Gøngemarkedet er selvfølgelig ikke blevet evalueret endnu - det sker først om en måneds tid. Men uofficielt er alle enige om, at dette års Gøngemarked har været det hidtil flotteste og bedste og i en stemning af glæde og tilfredshed kunne næste års datoer - 17. og 18. august 2013 meldes ud ved markedets afslutning.

JHH

Jytte har generøst lagt sine billeder fra markedet frem for os alle.
Tak for det.

[Gøngemarked 2012.](#)

Gønger på tur til Lönsboda og Glimåkra i Göinge 27.-29. juli 2012

En flok på ca. 20 Lundbyfolk tog til 1600-tals marked i Lönsboda i Skåne fredag og lørdag den 27. og 28. juli 2012. Vi kørte derop individuelt, så først fredag aften var alle ankommet. Indkvarteringen foregik rundt omkring i lokalområdet: på vandrerhjemmet, i private huse og campingvogne og på selve markedspladsen ved Hjertasjön. Trods alvorlige advarsler fra DMI var vejguderne os venligt stemt. Lørdag morgen regnede det ganske lidt. Resten af tiden var det tørvejr, og lørdagen blev mange grader behageligere end fredag, som havde været alt for varm for folk i de lune ulddragter!

1600-tals markedet har til huse på en smuk grøn plet ved Hjertasjön få kilometer udenfor Lönsboda. Der foregår mange forskellige ting på markedet: Fra de mange boder sælges brugshåndværk af mange forskellige slags. Drejede træting; lerkrus og -fade; smykker bl.a. lavet af sten fra Svarta Berget; dolke og knive - nogle af dem efter samiske forlæg; grøntsager og frugt fra lokalområdet; honning og syltetøj og meget, meget mere. Desuden var der flere udsalg med spiselige sager. Nogle af dem helt klart brugbare som inspiration til vores eget Gøngemarked. Varme stegte sild med sød sennep på rugbrød; Boller med sprødstegt flæsk samt gode pølser. Desuden var der mulighed for at købe stegt vildsvin med stegte kartofler og grøntsager.

Udover vores egen lille flok i de kendte kostumer fra Lundby, sås mange forskellige andre dragter: Kulsviere fra Eskildstrup samt svenske kulsviere; Svenske Karoliner; Chr.V's drabantgarde; smede og andre håndværkere i arbejdstøjet. Og så var de handlende i boderne alle i 1600-tals kostumer. Markedet var godt besøgt, og når vi gik rundt og delte folderen om Gøngemarkedet ud på pladsen, fik vi mange venlige og glade bemærkninger om vores dragter. Folk var glade for vores tilstedeværelse, og flere af de handlende var meget nysgerrige efter at høre mere om Gøngemarkedet og ville evt. komme på besøg med en bod på et eller andet tidspunkt.

Der var musikalsk underholdning både fredag og lørdag aften. Folkemusiktonerne lørdag aften var de mest populære i den danske gruppe. Desuden var der et lille teaterstykke - og en

ung mand viste børnene, hvordan man skyder med bue og pil. Og så var der to smukke hekse med på markedet: Tyske Nicole, som vi kender som gæst til Gøngemarkedet i Lundby - og Ann Jönsson, som vi kender for hendes bog om Snapphorna - og som Lundby's gode ven. På dette marked var hun udstyret med et lille telt og havde diverse naturcremer til salg. Nicole havde medbragt sit smykkesalg - og som en nyskabelse: nogle meget, meget dejlige drager, som hun selv har lavet. Dem og Nicole kan vi glæde os til at se på Gøngemarkedet!

Søndag formiddag den 29. juli deltog hovedparten af vores gruppe i et besøg hos Ann Jönsson i hendes Naturhälsa og vidunderlige omgivelser i Glimåkra i Göinge. Ann fortalte om baggrunden for, at hun har sin Naturhälsa, og om sin familie og sin virksomhed. Om lokalbefolkningens skepsis overfor hende til at begynde med - og om præsten, der inviterede hende til at være med til at synge i kirken i forbindelse med en gudstjeneste. I dag er folk ikke længere så skeptiske overfor hende. Vi blev vist rundt på hendes skønne sted og så nogle dejlige omgivelser med eng, herlige Göinge-geder og ditto høns, et yndigt lille badstuehus og et startet nybyggeri. Det hele fik et ord med på vejen fra en levende og spændende fortæller, som fik os alle til at spidse ører. Og de, der havde det lidt svært med det syngende Göingesprog, fik spurgt om oversættelse, så alle fik noget ud af Ann's fortælling. Efter rundtur og fortællinger, var der kaffe og lækre smurte stykker brød. Og så sluttede Ann Jönsson sine fortællinger af med at synge en række viser - nogle af dem skrevet af hende selv - med en klokkeklar, smuk stemme. Det var en rigtig dejlig oplevelse at være på besøg hos hende!!

Alt i alt en rigtig dejlig weekend. Dog savnede jeg lidt arbejdsopgaver i løbet af opholdet på markedet. Da folderne og nogle eksemplarer af 4750-avisen var delt rundt, var der ikke meget mere at lave. Folderne gav anledning til mange gode kontakter - så måske skal vi finde på noget mere, inden vi tager til Lönsboda igen!

JHH

[Lönsboda og Glimåkra 2012](#)

Links til billedarkiver

[Gøngemarked 2010](#) , [Gøngemarked 2010 - kostymer](#) , [Gøngefest 21.august 2010](#), [Debatdag 6.nov 2010](#)

[Gøngemarked 2011](#) , [Gønger på Bakkebølle Strand 140412](#), [Gøngemarked 2012](#), [Lönsboda og Glimåkra 2012](#)

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby

Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.

I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest- eller mødelokale for fra 500 kroner.

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov: **Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,**

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne, udendørs grill og to petanquebaner. Ring og hør nærmere på tlf. **5133 3771**

Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station

Hjemmeside: www.syvsogne.dk