



Seneste Nyt nr. 35

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

Februar 2011

Pro honore patriae

Foreningen Svend Gønge



Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.syvsogne.dk

Bestyrelse:

Formand:
Peter Sten Hansen

Næstformand:
Villy Lorich

Kasser:
Jens Hallqvist

Sekretær:
Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe

Redaktion på SN:
Jens Beck,
svendgoengepoulsen@gmail.com

Den demokratiske model og Generalforsamling

Følgende er hentet fra Wikipedia:

Demokrati (græsk *δημοκρατία*, kommer af *δήμος*, *démos* - folk og *κρατία*, *kratía* - styre, herredømme), oversat: folkestyre, et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. I en moderne forståelse af begrebet skelnes mellem styreform og holdning (livssyn).

Demokrati betyder folkestyre. Det lyder umiddelbart enkelt – folket skal styre – men det viser sig hurtigt, at der opstår uenighed, både blandt teoretikere og politikere, når det skal bestemmes, hvad der forstås ved *Demos*, "folket", og ved *Kratos*, "magt". Ikke mindst hvilke forudsætninger, der er nødvendige, for at demokratiet skal kunne fungere efter sin hensigt. Så selv om ordet "demokrati" anvendes ustandseligt i politiske diskussioner og offentlig debat, tillægges ordet forskellige betydninger. En norsk undersøgelse, der blev gennemført i 1950'erne, kunne f.eks. påvise ikke mindre end 311 forskellige anvendelser af ordet "demokrati".

Ikke destomindre er denne holdning i et folk ikke noget der opstår "over night". Som vi alle ved er det for den vestlige kulturkreds et livssyn, det har taget hundredevis af år at få på plads. Og det skal til stadighed udbygges og vedligeholdes. Vi behøver blot at se tilbage på de perioder, hvor der har været trange tider med høj inflation og arbejdshed. "En stærk personlighed og retoriker viser sig at kunne få folket til uhyrligheder."

De basale menneskerettigheder skal vi værne om. De indebærer blandt andet retten til at ytre sig frit. Det skal vi så 2. marts 2011 kl. 19.00 i Lundby Medborgerhus. Der afholder FSG sin årlige ordinære generalforsamling.

I vore vedtægter står følgende om dette:

§5, stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 21 dages varsel, enten pr. mail eller almindeligt brev.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dette er en formulering er ganske kendt for de fleste af os, for sådan er det faktisk i de fleste demokratisk opbyggede foreninger.

Og selve handlingen i mødet skal gå efter følgende plan:

Ambassadører:

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
**Peter Oxholm
Tillisch**,
Rosenfeldt.

Godsejer,
**Gerner Wolff-
Sneedorff**,
Engelholm.

Godsejer,
**Peter Henrik
Tesdaorf**
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Formandens beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent samt gebyr
8. Valg af formand
9. Valg af næstformand
10. Valg af kasserer
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
13. Valg af bilagskontrollant for 1 år
14. Valg af bilagskontrollant-suppleant for 1 år
15. Eventuelt

Efter vel overstået generalforsamling vil der være mulighed for kaffe og kage, hvorefter Ove Nielsen, Maribo vil holde et foredrag om "Dagliglivet i 1600 tallet".

Denne aften vil vi prøve noget nyt. Vi har fremstillet 25 lodder á 100 kr., i øvrigt forsynet med Svend Poulsens segl. Som sidste punkt på aftenen vil vi trække lod om lidt god rødvin, blandt de der har gjort en investering hos Fortuna.

Lad os endnu en gang mødes til en hyggelig og indholdsrig aften. På gensyn til alle.

Bestyrelsen i FSG.



Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur- og
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i
Föreningen för
Snapphelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive medlemmer:

Lundby
Menighedsråd

Borgerforeningen
Lundby

Eskildstrup
Kulsvierlaug

Undervisningsmateriale vedrørende Svend Gønge

Forleden fik vi en henvendelse fra nogle skolefolk. de efterlyste noget undervisningsmateriale, der kunne bruges i forbindelse med ekskursion til Sydsjælland. Ganske forventeligt og rimeligt.

Det har og er også vor ambition at få sat et sådant materiale sammen, så det kan bruges i undervisningen af vor kommende generationer.

Det udgør en stor del af formålet med vort virke.

Ringe og dårlige undskyldninger skal dog ikke gøre, at vi ikke kommer i aktion. Så lad os så komme i gang...

En del af det materiale man må sætte sig ind i som lærer, må/skal være en del af den store mængde litteratur der er skrevet om emnet. Vi kan og vil meget gerne anvise gode og valide kilder.

Når lærerne så har forberedt sig – hvad skal de så tage ud og se på med deres elever?

Det er her vi vil mene det kunne være en god ide at spørge vore medlemmer. Hvor kan/bør man tage hen for at se, fortælle om og opleve, når emnet er 1600 tallet, Svend Poulsen og Gøngerne?

Send endelig en mail til: svendgoengepoulsen@gmail.com om jeres gode ideer.



Interview med Michael Petersen

Michael Petersen arbejder i dag som ingeniør i DSB

Fortæl lidt om hvem du er?

Mit navn er Mikael Petersen, søn af Inger og Carl Petersen. Sammen med dem og min 5 år ældre søster, boede vi på Østervang, en lille ejendom der er beliggende ved landevejen fra Tappernøje og ned mod Præstø fjord (ca. 1 km fra fjorden). Jeg boede der fra jeg var 5 år, til jeg rejste hjemmefra 20 år gammel.

Hvor har du tilbragt din barndom?

En stor del af min barndom har jeg tilbragt med at lege en del i Storkeskoven, som ligger i sydgående retning fra Østervangs marker. Skoven endte nede ved Oldtidsvejen ved Hulebækken, der løber igennem Broskov og munder ud i Præstø Fjords sydøstlige område, som vi kaldte Evensvinget. Fra Broskov gik den gamle jernbane (Næstved-Præstø-Mern-banen) gennem et felt, der på det tidspunkt havde en dyb urskovs arktig bevoksning, hvor man kunne føle at man var den eneste i verden.



Fortæl lidt om dine kammerater og venner i din barndommen.

I området boede der en pige (Mette Nielsen) og 3 drenge(Tonny Olsen, Jan Holm og Steffen Hansen), samt en dreng i Tappernøje (Jens Andersen), som jeg legede mest sammen med. Mette var eneste pige, men havde en god evne til at sætte sig ind i, hvordan drengelege skulle leges. Jens havde en god fantasi og var god til at blande gamle historier ind i vores nutid. Tonny var lidt lad og doven, mens Jan og Steffen var meget praktiske og gode til og finde på legetøj i form af våben, lavet i træ og andre tilgængelige materialer.

Hvilke lege beskæftigede I jer med?

Landskabet vi legede i indbød jo ganske godt til at lege Svend Gønge. Vi havde alle læst eller fået fortalt historien fra Carit Etlars "Gøngehøvdingen" og "Dronningens Vagtmester". Især skrænten ned til Oldtidsvejen, som var dækket med bøgeblade (specielt i efteråret), delte vi os så nogen svenskere og andre Svend Gønge folk. Man lå så nedgravet i bladene med sin hjemmelavede slangebøsse, bue og pil. Og så galt det at komme op og ned af skrænterne for

at få fat i svensken.

Svensken tabte jo gerne, så vi måtte skiftes til at være svenskere.

En anden leg, der var lige så nærliggende i omgivelserne, var jo Robin Hood. Og det gik det jo lidt ud på det samme.

Vi prøvede også om vi kunne skyde fisk med bue og pil i Hulebækken. Der var mange bækørreder dengang, det lykkes dog aldrig at ramme. I stedet var det nemmere at fange dem med fingrene.

Kan du beskrive lidt om det område i legede i?

Som sagt var det omkring Oldtidsvejen, ved Broskov. En gammel vej, der består af sten, der er blevet udgravet på en ca. 100 meter strækning. Imellem Oldtidsvejen og skoven, ligger Hulebækken. Vandet var så rent dengang at vi godt kunne drikke det, og vi kunne fange fisk og stege den over bål.

Skoven har en stor skrænt, som vi brugte meget til selve legen. Der kunne komme fart på cyklen, når vi kørte ned. Det var jo cyklen, som udgjorde vor hest. Det var også sin sag at ramme den lille bro over Hulebækken, når man ikke kunne nå at bremse.



Michael Petersen

Legede I med atrapvåben, og var der bestemte personer, som du helst ville være?

Vore våben som vi kæmpede med, var hjemmelavede sværd, buer og pile, samt slange bøsser.

Vi havde også konstrueret en model af en "elastikskyder". "Kuglerne" bestod af store postelastikker, som vi have fået hos Postmester Arthur Weiercke på posthuset i Tappernøje. Dem spændte man an på en lang kæp, hvor de blev fastholdt med tøjklammer. Når man så trykkede på tøjklammen, blev den store elastik frigjort. Reglen var, at hvis man blev ramt af en sådan elastik, var man færdig. Man udgik af legen indtil en vinder/vinderhold var fundet.

Når vi legede Svend Gønge ville man jo helst være Ib eller selveste Svend Gønge, hvilket nogle gange kunne skabe problemer. Så måtte vi trække lod og skifte i rollerne.

Fortsatte du legene, evt. som en slags rollespil, da du voksede ind i ungdomsårene, eller var der andre aktiviteter, der tog over?

Langsomt kom der interesse for piger og her kunne området også bruges. Vi inviterede pigerne ned til Oldtidsvejen og her blev det jo så en anden slags leg der udspillede sig.

Ligeledes var jeg meget glad for at spille fodbold og da jeg var 13-14 år brugte jeg mest tid på det. Men senere har jeg haft brugt området til at tage mine egne sønner ned og vise dem hvor far legede som barn.



Fra Rollespil Svend Gønge

Hvilken betydning ville du mene, lokale eller udenlandske, historiske "helte" har for vore børns lege?

Jeg tror at vores børn lærer om begrebet retfærdighed, i den henseende vi voksne ønsker de skal. Det er jo vores helte, som indeholder og udfører, alt det vi ønsker og tror på.

Michael Petersen.



Oldtidsvejen ved Broskov med udsigt til Storkeskoven mod nord.