



Seneste Nyt nr. 32

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

November 2010

Pro honore patriae

Foreningen Svend Gønge



Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.lundbyweb.dk

Bestyrelse:

Formand:
Peter Sten Hansen

Næstformand:
Villy Lorich

Kasser:
Jens Hallqvist

Sekretær:
Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:
Gunnar Stobbe

Redaktion på SN:
Jens Beck,
svendgoengepoulsen@gmail.com

Svend Poulsens 400 års fødselsdag

Medborgerhuset i Lundby

21. august 2010

Gøngeåret har budt på mange spændende og interessante arrangementer – det vil ikke være rigtigt at fremhæve et arrangement som det største, det bedste, det sjoveste eller det flotteste – alle har de hver på sin måde været med til at markere Gøngeåret.

Nu hvor året er ved at være slut kan vi alligevel se, at et af de arrangementer der på forhånd var bedømt til at være et af de største – ikke deltagermæssigt – men et af dem med den største opmærksomhed måske ville være fejringen af Svend Poulsens 400 års fødselsdag.



Borgmester, Henrik Holmer slår søm i Foreningen Svend Gønge nye fane, skænket af Danmarks Samfundet

Det er ikke så tit der indbydes til en persons 400 års fødselsdag! Og vi var da også i tvivl om han ville komme!! – Svend Poulsen kom til festen – og det samme gjorde et stort antal af hans ”samtidige” – Kong Chr. IV med sin dronning førte an i det store følge – det vil være for langt at remse dem alle op – men festlige så de ud i deres 1600-tals kostymer, som sygruppen har brugt utallige timer på at fremstille – og som kom rigtig til deres ret ved festen. Der var også indbudt en lang række honoratiores – og mange havde fulgt

Ambassadører:

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
**Peter Oxholm
Tillisch**,
Rosenfeldt.

Godsejer,
**Gerner Wolff-
Sneedorff**,
Engelholm.

Godsejer,
**Peter Henrik
Tesdorpf**
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

indbydelsen og mødte op og var med til at festligholde fødselsdagen.

I planlægningsfasen havde vi regnet med, at når det var en 400 års fødselsdag, så måtte målet være, at der kom 400 deltagere – det stod dog tidligt klart, at det tal ville være svært at nå. Festen blev derfor flyttet fra Svend Gønge Hallen i Lundby til Skoletorvet på Svend Gønge Skolen – og det var ikke noget dårligt bytte.

Skoletorvet kunne netop rumme de 150 deltagere og dannede en perfekt ramme for festen.



Foreningens Skånske venner overrækker Chr. IV fine gaver

Indgangspartiet var selvfølgelig et tidstypisk telt omkranset af fakler man skulle igennem, for at nå til den festligt pyntede festsal – med sølvkandelabre på bordene. De mange udklædte forstærkede illusionen om, at her var der tale



Firimus spillede flere gange i løbet af aftenen

Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Generaløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur- og
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive medlemmer:

Lundby
Menighedsråd

Borgerforeningen
Lundby

Eskildstrup
Kulsvierlaug

om en fest som i 1600-tallet.

Musikgruppen Firimus, der er kendt fra Gøngemarkederne i Lundby, underholdt hele vejen gennem festen – afbrudt af taler, optræden mm. Der var bl.a festtale af Vordingborgs borgmester Henrik Holmer, festlig hilsen og flot gave fra Osby i Skåne , overrækkelse af fane fra Danmarkssamfundet, gave fra Cederborg-selskabet i Skåne og et festligt musikalsk indslag (med vovede 1600-tals viser på udenlandsk) ved Bo Holten og Musica Ficta. Snapphönen Ann Jönsson fra Skåne underholdt med fortællinger og egne dejlige viser.



Ann Jönsson fortæller

Trods dette righoldige program var der også lejlighed til at nyde en udsøgt 1600-tals middag, kreeret og tilberedt af madhistorikeren Bi Skaarup – en middag der bød på bl.a røget laks med ungarsk spinat, pate med hjemmebagt brød, spidstegt gris med tilbehør og til dessert en spændende youghurt af



Bi Skaarup fortæller om middagen

fåremælk og med friske blåbær fra de skånske skove.

Det skal bemærkes, at middagen blev indtaget uden brug af gaffler – gæsterne spiste med kniven og med fingrene!!

Til maden kunne man vælge mellem et par spændende ølsorter fra Stevns eller vin (som også var kendt på Svend Gønges tid).

Efter festen – hvor mange lokale havde ydet en fantastisk flot indsats – fik vi gode tilbagemeldinger fra deltagere, der virkelig havde nydt en fest på denne måde og som fandt, at det havde været festligt og en flot markering af fødselsdagen og dermed af Gøngeåret.



Bo Holten dirigerer Musica Ficta

Tak til alle gæster og medhjælpere – det var efter min ringe mening en god fest.

Jens Hallqvist
Ceremonimester,
forfatter og fotograf



Juletur til Loshult

Julmässa på Huseby bruk
af Poul Jensen

13. november 2010 afgang ca. kl. 07.00 fra Holbæk Klubhus.

Jeg bor i den sydlige del af region Sjælland, har ikke bil. Problem tidlig op, cykle til stationen, DSB til Ringsted, skifte, toget mod Sønderborg forsinket, stop i Sorø. Her holdt "Kronebilen" med chauffør – tak – og så mod Holbæk hastigt af sted. Lidt forsinket nåede vi frem til klubhuset. Her var bussen også lidt forsinket, så jeg nåede det. Afgang mod København, Øresund, Malmø – en kop kaffe i bussen, det var tiltrængt. Nåede til byen Höör. Stop – pause ved supermarkedet – og så videre mod Loshult, gennem Hässleholm, så var vi i snapphaneland i Østra Göinge Kommun.



Efter Roskildefreden (Svenskekrigen) i 1658 tvinges Danmark til at afstå Skåne, Halland og Blekinge til Sverige. Som det var, skulle told betales til det samme land – det var jo Danmark – på begge sider af sundet. De europæiske stormagter var også med til forhandlingerne, og sluttelig blev det Danmark på den ene side og Sverige på den anden side af Øresund, der indbragte tolden fra de skibe, der kom fra Europa og Baltikum.

Freden blev hård for folket i de afståede landområder. Mange følte sig fortsat som danske trods flere år under svensk styre – særligt i Østra Göinge, nordlige Skåne.



Christian V

Den 1. september 1675 erklærede den danske kong Chr. 5. krig mod Sverige for at generobre provinserne. I 1676, 24. juli, gjorde et stort antal vogne – ca. 250 – med penge, ammunition, kongens telt og mange tønder med kobberplader holdt til natten. Pladerne vejede 1,3 til 19,6 kg. Pengene var 2 dalers mønter lig med 30.000 dollar lig med ca. 70.-80.000 millioner sek. i dag. Der var kun en lille vagtstyrke og få soldater med heste. Det havde Snapphanerne fået nys om, og de fik så samlet nogle flere og også nogle danskere.

Kongens soldater blev hurtigt nedkæmpet og dræbt – og få flygtede. Byttet blev delt mellem lokalbefolkningen (Snapphanerne, Gøngerne mfl.) og meget af det blev aldrig fundet igen.

Efterspil blev dyrt, for da kongen kom til magten efter freden, kom der skat, bøder og straf, og mange havde ikke noget at betale med.



Loshultkuppen i 1676 blev et historisk slag. Snapphanerne og de lokale bønder kæmpede for frihed og fred, ville ikke brødføde kongens soldater, ikke få deres gårde brændt af, kvinderne voldtaget og slået ihjel. Når Snapphanerne blev taget til gange af kongens soldater, var der ikke nogen Geneve-konvention ... udsat for tortur, sat hen over på en granstamme, der var spidset som en blyant, eller henrettet på hjul og stejle. Det var lidt historie, og der er m e g e t mere!

Efterhånden er der i dag fred og idyl i Østra Göinge eller nordlige Skåne. Kongen (Carl Gustav) har ikke tid at komme på kontrol. Han er løbet ind i et stormvej – der er udgivet en tyk bog, der hedder: "Om den modvillige monark" – om hans livs oplevelser og sidespring- uha! Selv den svenske sikkerhedspolis Säpo er blandet ind i det, tæt på, måske – første række, uha!



På vej til Loshult sås skilte med kendte navne: Lönsboda, Osby, Hæstved mm. Desværre kun 1-dagstur, håber at komme igen og se noget af det igen. Ved ankomsten til Loshult P-plads ved kirken så vi et mindesmærke om Loshultkuppen i 1676. I området ved kirken – dengang fladt eng område, det var her det berømte slag foregik. Her vandrede vi en tur i skoven omkring byen og tilbage så vi kirken indefra. Denne kirke er ikke så gammel, langt tilbage har der været kirker.

I byen har Hans Jørgen og Helle et hus, som bruges som sommerhus. Her fik vi serveret en lækker frokost, laks, suppe, vildsvine-frikadeller mm. Så videre til Jul Mässa i Hosby bruk. Det skulle være nordens største julemesse, ca. 170 boder – over 30.000 besøgende på den uge, det varede. Oplevede julestemning, særligt smukt med lys inde og ude. Det er familien Stephens, der ejer området, slottet, vandværk med stor vandmølle, elværk, smedje, savskæreri mm.



Sidst på eftermiddagen kørte vi tilbage mod Holbæk, hvor jeg lige nåede at ringe efter "krone-bilen" til transport hjem.

Tak for en lang og dejlig dag

Hilsen

Poul Jensen, Næstved

19. november 2010



De glade Renæssance

-dansere holder pause til efter nytår

Forhåbentlig gik ingen forgæves 29/11- ?, en operation lurer i horisonten.

Vi starter igen man.17. januar 2011, kl. 19.00, - derefter følgende

mandage: 24/1-, 7/2-, 21/2-, 7/3-, 21/3-, 4/4-, 2/5-, 6/6-

Vi slutter med en opstramning man. 15/8-, så vi er klar til Gøngemarkedet 20-21/8-2011!

Hold jer disse datoer i erindring

Se også 4750 avisens kalender

Vi håber at rigtig mange slutter op om dette nye islæt i vores forening.

PS. Vi har "snuset" lidt til de første ture i Lancien.....

På gensyn. Vi ønsker Glædelig Jul og Godt Nytår til alle. - Dertagerbetaling som sædvanlig 30.00 kr. pr. gang.

- Fra sygruppen -

Ja, inden vi ser os om skal vi til at tænke på næste års Gøngemarked, og for at vi alle kan krybe i vort tøj med velvære, skal vi have rensset 400 årets sved ud af det. Vil I sørge for at de dragter der skal til rensning, bliver afleveret snarest. Aftal m. Birgit eller Ingegerd.

I må selvfølgelig også gerne selv vaske skjorter/særke o.a. af bomuld.

Vi vil dog gerne have alt der tilhører Foreningen Sv. Gønge indleveret til mærkning, så vi på den måde kan få et overblik over hvor mange dragter vi har, og få lavet en liste. Der er jo efterhånden en del, og der skulle nødigt opstå tvivl om hvilke der private -og hvilke der foreningens.

Birgit: tlf.: 55 76 91 39 Ingegerd: tlf.. 28 35 05 12

EFTERLYSNING:

- Vi kunne tænke os flere udklædte på Gøngemarkedet.
- nogle ønsker er bl.a.: flere almuefolk m/k - måske en smed - flere gønger, og en flot ung mand på 40 der vil være Kong Frederik d. 3.... , 3 svenske soldater....

Alle er velkomne, mænd og kvinder i alle aldre, så hvis du synes at dette kunne være noget for dig, så tøv ikke med at give lyd fra dig.

På sygruppens vegne Birgit Rasmussen Tlf. 55 76 91 39.

