



Seneste Nyt nr. 30

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

Oktober 2010

Pro honore patriae

Foreningen Svend Gønge



Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.lundbyweb.dk

Bestyrelse:

Formand:

Peter Sten Hansen

Næstformand:

Villy Lorich

Kasser:

Jens Hallqvist

Sekretær:

Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:

Gunnar Stobbe

Redaktion på SN:

Jens Beck,

[svendgoengepoulsen](mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:svendgoengepoulsen@gmail.com)



Foreningen Svend Gønge
præsenterer i samarbejde med



MUSEUMSFORENINGEN
FOR SYDSJÆLLAND & MØN



og
MUSEERNE VORDINGBORG

GØNGEHØVDINGEN FRIHEDSKÆMPER ELLER TERRORIST?

Lørdag den 6. nov. 2010

afholder Foreningen Svend Gønge i samarbejde
med Museerne Vordingborg og Museumsforeningen for
Sydsjælland og Møn **spændende historisk debat-dag.**

Vi sætter fokus på betydningen af Svend Poulsens
aktioner mod den svenske besættelsesmagt på
Sydsjælland under Karl Gustav-krigene 1657-60

Er du interesseret i Danmarks historie - så tilmeld dig denne fantastiske spændende debat-dag

Debat-panelet

Tre af vore bedste og mest kompetente historikere og debattører, der alle har beskæftiget sig indgående med svenske-krigene, vil gennemgå og diskutere krigens politiske baggrund og forløb, belejringen af hovedstaden samt landbefolkningens vilkår under besættelsesmagtens hårdhændede udplyndring og brandbeskatning. Og, ikke mindst, Svend Poulsens guerilla-aktioner mod fjenden i det sydsjællandske, mens fjenden havde belejret København og ventede på chancen for det endelige og tilintetgørende angreb på byen.

Men var Gøngenhøvdingen og hans folk heltmodige og frygtløse frihedskæmpere eller var de hævnørstige terrorister? Dette og mange andre spørgsmål får du svar på denne historiske debat-dag, hvor også publikum har mulighed for at deltage aktivt med spørgsmål og synspunkter.

Ordstyrer er den kendte og populære radiojournalist, debattør, formand for Foreningen Svend Gønge mv. **Peter Sten Hansen**



Tidl. generaløjtnant. Militærhistoriker, debattør, foredragsholder.
Forfatter til flere historiske værker,- bl.a. bogen "Broderstrid"
Kjeld Hillingsø fortæller om Karl Gustav-krigene 1657-1660 - Den militære og politiske baggrund.



Jurist, historiker, Museumsleder på Brønshøj Museum.
Forfatter til adskillige bøger,- bl.a. bogen "Danmarks Skæbnestime"
Lars Cramer-Petersen fortæller om Københavns belejring.



Historiker, Ph. D, Lector ved School of History and Cultures, University of Birmingham.
Forfatter til bl.a. bogen "Snaphanelederen Svend Poulsen"
Kim A. Wagner fortæller om Svend Poulsen og hans virke som Snaphaneleder på Sydsjælland.

Tid: Lørdag den 6. november kl. 9.30-17.00

Sted: Medborgerhuset Lundby (lige overfor stationen), Banevej 4, 4750 Lundby

Deltagerafgift: 200 kr. pr. deltager, inkl. let frokost-anretning, kaffe, mm - betales ved indgangen

Tilmelding til gunnarstobbe@gmail.com eller sten@post7.tele.dk eller tlf. 5596 5210

Bare dette som en reminder. Mange er allerede tilmeldt denne meget spændende dag, men selvfølgelig er der plads til flere, også venner og bekendte.

Ambassadører:

Godsejer,
Kammerherre og
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet,
Lundbygård.

Hofjægermester og
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
**Peter Oxholm
Tillisch**,
Rosenfeldt.

Godsejer,
**Gerner Wolff-
Sneedorff**,
Engelholm.

Godsejer,
**Peter Henrik
Tesdorpf**
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Tidl.
folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Snapphanadaga

1 & 2 okt. 2010

Sibbarp Skansen ved Osby

Vi ankom til Sibbarp Skansen torsdag den 30. sep. 2010, hvor vi blev modtaget af Erik Ralsgård fra Osby Hembygdforening, og hvor vi fik anvist hvor plads. Vi slog Nicolais telt op og gravede en bålplads, og så var vi klar til at modtage 90 elever fra Osbys skoler. Da alt var klaret og på plads gik vi en tur ud til selve skansen hvor Nicolai skulle have et krigsspil med 5. klasse-eleverne i hold. Desværre er skansen ikke vedligeholdt, men man kunne danne sig et indtryk af hvordan den har været.



Fredag den 1. okt. 2010 kl. 9.00 kom de første elever, og efter en velkomsttale af formanden for Hembygdforeningen blev eleverne opdelt i hold. Nogle skulle på historisk ledetrådsjagt, hvor de skulle møde en heks og nogle gønger, der i blandt Ugglaper, en skruppelløs snapphane, og Nøkken skulle de også finde, men desværre syntes Nøkken at det var for koldt at sidde ude i Helgeå, så han havde sat en gettoblarster i stedet.

Kaptajn Nicolai havde en hel klasse af gangen til krigs spil. Han delte dem op i to hold ude på skansen, det ene hold (danskere og gønger) skulle forsvare skansen mod fjenden (svenske soldater). Krigs spillet foregik med bolde i røde og gule farver.



Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevens Kommune.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur- och
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i
Föreningen för
Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive medlemmer:

Lundby
Menighedsråd

Borgerforeningen
Lundby

Eskildstrup
Kulsvierlaug

På pladsen foran Stafshultsgården kunne man få serveret æggekage med flæsk, hotdog eller man kunne lave snobrød. Da det var meningen at vi **kun** skulle være der, blev vi enige med os selv at vi ville uddele smagsprøver på en 1600-tals suppe for at gøre det lidt mere levende. I starten ville eleverne ikke smage, men da først en havde smagt - ja så kom de igen flere gange.

Lørdag den 2. okt. 2010 var der adgang for alle, men desværre var vejret ikke med os, og samtidig foregik der en del i selve Osby. Men de der kom havde en dejlig dag der ude, selv nogle elever fra om fredagen kom der ud for at være sammen med alle de deltagende.



Hele arrangementet var godt og jeg ville ønske at der var flere fra FSG med dragter der ville unde sig den oplevelse at deltage i sådanne arrangementer. Tak til Osby Hembygdsforening og Foreningen Snapphaneland for et par hyggelig dage, også tak til Regitze Kruuse for at hun ville tage toget der over. Regitze jeg håber ikke at du er blevet syg. Også en tak til Rikke og min hustru Sanne for at stå for suppe uddelingen. Og Nicolai som kunne sætte lidt diciplin i eleverne. Tak for kampen.

Villy Lorich

Nyhedsstoffet:

www.lundbyweb.dk er i gang med at blive afløst af:
www.syv-sogne.dk

Vor forenings hjemmeside kan dog stadig nås gennem lundbyweb.dk, men en speciel genvej kan være denne:

<http://www.lundbyweb.dk/kategorier/FSG/index.htm>



...og dansen går.



En lille skare interesserede var mødt op til introduktionsaften i Renæssancedans. Vi var på gulvet og øvede de 3 danse som John Gravesen ville lære os.

Det kom der da en del morskab ud af, men jeg tror det vil lykkes os at få ben og hoved til at arbejde sammen.

John fortalte også lidt om tiden omkring Chr. IV og Gøngehøvdingen, og om musikken der blev brugt, og som de to kan have danset til.

De forskellige danse fandtes også i flere europæiske lande, måske i lidt variende udgaver, men der blev danset ved flere hoffere – og i de højere kredse, i 1600-årene.

Vi ser frem til 6 danseaftener i Medborgerhuset i Lundby fra 25. oktober (mandage kl. 19.00 – 21.30) – med afslutning i god tid inden juletravlheden.

Der er plads til flere i gruppen (også enlige). Kom bare og leg med, selv om du måske ikke har lyst til at klæde dig ud i dragt – og optræde senere.

Alle er velkomne.

Du får undervisning, kaffe/the, ½ l. sodavand for 30 kr. pr. Aften. Kage og brød må du selv medbringe.

Vi ses.

Birgit Rasmussen.

Denne artikel er også bragt i 4750 avisen.

