



Særnummer 16, December 2012

Stiftet onsdag den 12. juni 2008

Foreningen Svend Gønge

Pro honore patriae

Foreningen Svend Gønge

Møllergaarden 3,
4750 Lundby
Tlf.: 6130 1004

goenge@lundbyweb.dk

www.svvsogne.dk

Bestyrelse:

Formand:

Peter Sten Hansen

Næstformand:

Villy Lorich

Kasserer:

Jens Hallqvist

Sekretær:

Jens Beck

Bestyrelsesmedlem:

Gunnar Stobbe

Redaktion på SN:

Jens Beck,

svendgoengepoulsen@gmail.com

Køngnissens juleindkøbstur.



Det var en af de første dage i december. Efteråret havde været vådt og gråt, men i dag var der en særlig ren og klar luft allerede fra morgenstunden. Solen stod op, stor og rund, lige bag Niels Rybergs gamle kirke.

Den gamle landsby, Køng, skutede sig i den skarpe frostluft. Piletræerne på Kirkestien, bag Hospitalet, strakte sig så det knagede i alle grene, og da der

endnu var lidt åbent vand i gadekæret, kunne de stadig spejle sig i det. Ænderne baskede med vingerne og snadrede. Der sad en solsort på en gren, den troede da vist at det var forår, den sad der og forsøgte sig med et par forkølede pip-pip.



På Gammel Øbjerg blev der travlhed i løbet af formiddagen. De to drillenisser, Mads og Misse, trak katten i halen, da den sad oppe på

loftet og lurede på en mus. Katten skreg og styrtede ned ad trappen, musen peb og løb for sit liv. Jullemor skændte kærligt på sine nisseunger, og satte en skål mælk ned på gulvet til katten, der gloede fornærmet til Mads og Misse. Jullemor hed Julie, hvis det skal være helt rigtigt, men Køngnissen kaldte altid sin kone for Jullemor. Ih, hvor havde hun haft travlt i den sidste uges tid. Nisserne fra gårdene i omegnen havde aflagt besøg, og alle havde de haft en masse gode sager med. Der var slagtet julegris, gæs og ænder alle steder i sognet, og Køngnissen og hans familie blev altid betænkt med masser af mad: pølser af alle slags, sylte og flæskekød, både kogt, røget og saltet, så der var nok til alle juledagene og det meste af vinteren med.

Ambassadører:

Godsejer, Kammerherre og Hofjægermester,
Bernt Johan Collet, Lundbygård.

Hofjægermester og Godsejer,
Peter Zobel, Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm Tillisch, Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-Sneedorff, Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik Tesdorpf, Gjorslev Gods.

Godsejer,
Marianne Holst, Nysø.

Regionsmedlem,
Peter Madsen, Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke, Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer, Vordingborg Kommune.

Borgmester,
Carsten Rasmussen, Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen, Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen, Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen, Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær, Faxe Kommune.



Nisserne fra Præstegården kom med brune kager og konfekt. Køngnissen var den ældste og kloge nisse i sognet. Alle lyttede til hans gode råd, og han kunne hjælpe, hvis en gårdnisse havde besvær med bonden, eller hvis der var sygdomme blandt husdyrene, så vidste Køngnissen altid hvad der kunne gøres. Jullemor pustede, hun var blevet godt rød i kinderne og med ærmerne smøget helt op til albuerne,

for hun rundt i hele huset. Hun kiggede ud af vinduet, imens hun skrubbede den store gryde. "På loftet sidder nissen...". Hun kiggede ud af døren, og nu igen ud af vinduet mens hun nynnede. Hun ventede Fatter hjem i dag, ja, hun havde faktisk ventet ham i de sidste par dage, men i dag var hun sikker: I dag måtte han komme! Nu var der vasket og poleret alle vegne i hele huset, det eneste hun manglede var at koge risengrød.

Der var næsten ingen gryd tilbage, kun nok til en lille portion til aften.

Køngnissen var gået til Næstved sammen med sin fætter Volle, der boede i Gåsetårnet i Vordingborg, for at hente risengryn til julegrøden.



-Jullemor var ikke så glad for at Volle skulle med. Han var ungarl og kiggede lidt for meget efter nissepigeskørter, og sommetider drak han også for meget nisseøl. Selvfølgelig var det da godt at Køngnissen havde følgeskab, men hun kunne nu godt have ønsket sig at det var en anden.

Dagen gik, og der var stadig ikke skyggen at se af de to nissefætre, og nu var Jullemor virkelig urolig, så hun sendte Mads og Misse hen i børnehaven for at få børnene der, til at hjælpe med at finde Køngnissen.

Ligeså snart Mads og Misse kom tilbage sammen med børnehavebørnene fra Æblehaven, som den hedder her i Køng og de to pædagoger Liselotte og Anni, blev alle enige om at de ville starte med at gå op på loftet, på Gammel Øbjerggård, for at se om han lå og sov på sin hørsæk.

Nej, han var der ikke.

"Jamen så må vi ud at lede efter ham, måske møder vi ham på vejen," sagde en af "BRUMBASSERNE". Det var sådan de blev kaldt, efter deres stue i børnehaven.

Så gik den samlede flok ned ad alleen til Bygaden. Pludselig var der en lille dreng der råbte: "Se her, Jullemor, jeg har fundet noget. Det ligner nissesæk!" "Jah", sagde Jullemor, "det er da vist rigtig nok, men så er han måske i nærheden".

Hele flokken fortsatte, ivrigt pludrende hen imod Hospitalet.

Tidl. folketingsmedlem,
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur- og fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for Föreningen
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i Föreningen
för Snapphanelandet,
Marco van Brink,
Osby.

Formand for Hembygds-
föreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Børnene var ikke nået ret langt, før de fandt nissens halstørklæde hængende fast i hækken.

Men det var nu da lidt underligt at det skulle hænge der, - den vej

skulle han da ikke gå når han kom fra Næstved! - Nå, måske havde han fulgt Volle hen til Præstegården, så han kunne sove hos nisserne der, og så først gå til Vordingborg dagen efter.

Børneflokket, Jullemor og de to drillenisser, drejede op ad markvejen, og der fandt de den lille røde pude, som Køngnissen altid har med sig på sine ture. Nu var børnene helt sikre på, at nissen måtte være kommet hjem. Men hvor var han dog, når han ikke havde



spist sin grød, der havde stået parat til ham oppe på loftet?

"Hov, her hænger en lille sæk," var der en der råbte.

"Hvad er der i?" råbte en anden.

"Der står noget på sækken," sagde han.

Jullemor læste: "Køng Museer".

Jamen det er jo een af sækkene med risengryn".

"Se der på jorden," råbte en tredje.

Nu kan det nok være, at alle fik



travlt. Der var drysset risengryn ud på jorden. Der måtte jo være gået hul på en sæk.

Ved at følge sporet nåede de hen til et kældervindue, der stod på klem, så nu gættede de på, at Køngnissen var kommet hjem dagen før, og for ikke at forstyrre nogen i deres søvn, var han kravlet ind gennem kældervinduet.

Nu måtte alle være meget stille, for måske lå han og sov, så de listede forsigtigt ned ad kældestrappen.

"Åh, gudskelov," hviskede Jullemor, "han ligger jo der i halmen."

Hun så sig forundret omkring. "Jamen, alle nisserne fra hele sognet er her jo også."

Køngnissen måtte have inviteret dem, inden han gik til Næstved og så havde de alle sammen siddet her og ventet på at han skulle komme hjem, og så var de faldet i søvn.

"Ja, men så skal her snart blive nissekommers," sagde Jullemor glad.

"Nu lister vi lige så stille op igen, og lader dem sove, og så skal I alle sammen få æbleskiver og saftvand, som tak for at I ville hjælpe mig med at finde Nissefar.

Imens alle hyggede sig ved bordene, snakkede Mads og Misse med børnene om hvad Køngnissen og Volle dog havde foretaget sig, i alle de dage de havde været væk hjemmefra.

"Jullemor, du må spørge Nissefar når han vågner," sagde en lille

dreng, "for vi ved det altså ikke."

Da nisserne vågnede, kom Volle også. Joh, han havde ganske rigtigt sovet på Præstegårdens loft, men da han vågnede, var der ikke en sjæl at se.

"Nå", tænkte Volle, "ja, så går jeg hen på Gammel Øbjerggård og ser om fætter Køngnisse giver en god portion grød, og et stort glas nisseøl, for jeg er godt sulten og tørstig."

Nu sad de alle om grødfadet og Køngnissen fortalte om den spændende indkøbstur til Næstved, - og hjem igen til Køng.

Du kan nok tænke dig, at fætter Volle gjorde sit til at det blev en livlig fortælling.

Køngnissen sagde lidt skælmisk, imens han nulrede sit skæg: "Jah, det trak jo lidt ud, thi hi."

"Vi skulle jo finde de helt rigtige gaver tit jer alle sammen, og vi skulle jo også have lidt at spise en gang imellem, - og se på alle de fortravlede mennesker. Sikken et leben."

"Ja," gnæggede Volle, "og sikke mange flotte piger der er i Næstved." De andre nisser smilede og puffede til hinanden.

"Ja, ja, Volle, det var nok lige noget for dig," sagde en af gårdnisserne.

"Så, så," præstegårdsnissen rømmede sig, "tænk på børnene, små nissekrukker har også ører."

Køngnissen sagde, at de måtte jo se at få købt de varer de

havde lovet at tage med hjem.

"Det vigtigste var jo risengrynene," sagde han.

Volle hostede lidt, "hm, ja, men du må ikke glemme at jeg skulle hen i Munkekælderen, for at hente den nye opskrift på nisseøl, ha ha." Køngnissen nulrede skægget og sagde listigt, "næh, det glemmer jeg ikke så let, vi måtte jo have et par smagsprøver, thi hi."

Jullemor blev lidt stram i ansigtet og sendte Volle et par hvasse øjne. "Så så, lille Jullemor, der skete jo ikke andet end at vi fik lidt ondt i huen," sagde Køngnissen. "Heldigvis var der da lunt og godt, og en blød halmsæk at sove på.

Næste morgen fik vi hver en dejlig stor portion risengrød og en morgendram."

"Ja," sagde Volle og gned sig på maven, "den varme Luthendrank fik rigtig gang i kroppen igen, - og så fik vi også den opskrift med hjem. Joh, det har været en meget udbytterig tur," sagde Volle og så meget vigtig ud.

Efter at have taget afsked med Bryggernissen, skulle de to nissefætre hen i Købmandsgården for at hente alle de varer, som de skulle have med hjem. Ih, hvor de slæbte, og ih, hvor var der langt hjem til Køng. De måtte tage nogle pauser undervejs, og imens de sad og hvilede sig ved et lille hegn i vejkanten, dukkede der pludselig tre snuskede og lasede røvere op bag den busk som de sad ved.





Det kan nok være at de to nisser blev forskrækkede. De hoppede og hujede og sprang rundt, for at jage røverne væk. Røverne prøvede rigtigt at rage til sig af nissernes juleindkøb. Pludselig gungrede det så jorden rystede. Røverne slap hvad de havde fået fat i, og spæned alt hvad remmer og tøj kunne holde op over bakken, og forsvandt. De to gamle nisser som også var blevet forskrækkede over larmen, så nu at det var Garderhusarerne

der var kommet ridende.

Den gamle Major, med det store flotte snoede overskæg, var ude på en af sine sidste ture med husarerne.

Fra starten på det nye år skulle han nemlig være Staldmester hos Dronningen, så han måtte lige ud på en rask ridetur inden da.

"Nå da, Husarer, der kom vi vist lige tidsnok til at redde de små nisser," sagde Majoren.

"Hvor langt skal I to dog med alt I har at slæbe på?"

Nisserne fortalte at de var på vej hjem til Køng, at de havde været i Næstved for at købe ind til jul.

"Jamen så hjælper vi jer på vej," sagde Majoren, "det er jo snart aften."

"Løft nisserne op til mig, husar, og de tager varerne."

"Og nu af sted i rask trav til Kyllerbækhuset."

Det var vel nok nogle store heste og ih, hvor man hoppede. Heldigvis holdt Majoren hestens tøjler.

De var nu alligevel hel tummelumske, da de kom ned på jorden igen, og sagde mange tak for hjælpen.

Majoren og husarerne gjorde honnør for nisserne, og gungrede så op over markerne i fuld galop, så jorden fløj om ørerne på dem.

- Pyh ha, det var vel nok en ridetur!

Kyllerbækhuset var tidligere kro, og Kyllerbæknissen tog stadigvæk godt imod vejfarende nisser. Han kom frem i døren, da han hørte de trampende og vrinskende heste. Han fik lempet de to nissefætre ind i sin lille krostue, hvor han skænkede dem hver et stort glas nisseøl, og satte et stort fad risengrød på bordet.



Køgnissen og fætter Volle var godt trætte, og stadig lidt rystede efter dagens oplevelser, så de faldt næsten i søvn før de var færdige med at spise.

Den gode varme fra ildstedet sammen med grøden og det stærke øl, gjorde sit til at de sov godt den nat.

Næste formiddag, efter en god og lang nats søvn, begav de to nisser sig af sted.

De takkede Kyllerbæknissen for god beværtning, og for den flaske nisseøl de fik med til resten af hjemturen.

De samlede alle deres varer og gik nu rask til, det sidste stykke vej mod Køng.

Det var næsten mørkt, da de nåede landsbyen.

Køgnissen opdagede at der var gået hul på en sæk med risengryn, så han gik over til Brugsen for at købe en ekstra portion. Men Brugsmanden var ved at lukke butikken, og desuden havde han udsolgt!

Køgnissen rev sig i skægget så han tabte en tot, der fløj hen og satte sig fast i hækken. Han var nu godt træt af det hele og glædede sig bare til at komme hjem, og til at kunne lægge sig til at sove på sin hørsæk oppe på loftet, på Gammel Øbjerggård.



Der var bare det med Volle!

Han havde drukket det meste af nisseøllet selv, så Køgnissen ikke turde lade ham gå til Vordingborg alene, og han turde heller ikke tage Volle med hjem.

Det ville Jullemor bestemt ikke synes om! - Altså besluttede han sig til at følge Volle hen til Præstegården, så måtte han sove der i nat. Basta!

"Ti hi hi," klukkede Volle.

"Ja," sagde gamle Køgnisse, "så traskede

jeg op ad markvejen, hjem til Gammel Øbjerggård, med alle mine pakkenelliker. Åh, hvor var jeg blevet træt, det var jo blevet lidt sent. Alle var gået til ro herhjemme, så jeg ville ikke buldre op ad trappen til loftet. Jeg kiggede så efter om det sædvanlige kældervindue stod på klem, - jo, det smuttede jeg ind af, og lagde mig så i halmen."

"Og nu sidder vi begge to her," sagde Volle.

"Ja, det var dog en værre tur I to har været på," sagde Jullemor, og de andre nisser gav hende ret. Alle

snakkede i munden på hinanden, og var enige om at det var et helt eventyr.



Den indkøbstur blev der snakket om, mellem nisser, hver eneste jul i mange år derefter.



Historien er skrevet af:

Birgit Rasmussen

med stor hjælp af

"BRUMBASSERNE"

fra børnehaven "ÆBLEHAVEN" Køng.

11/12-2001.

Sofie, Patricia, Jonas, Rasmus J., Oliver, Emma, Line, Rasmus N., Josefine, Frederik, Christina, Mette, Mie, Sabrina, Fredrik H. M. , Laurits , Lasse og Casper.

Links til billedarkiver

[Gøngemarked 2010](#) , [Gøngemarked 2010 - kostymer](#) , [Gøngefest 21.august 2010](#), [Debatdag 6.nov 2010](#)

[Gøngemarked 2011](#) , [Gønger på Bakkebølle Strand 140412](#), [Gøngemarked 2012](#), [Snaphanen Cafe nov. 2012](#)

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby

Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest- eller mødelokale for fra 500 kroner.

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov:

Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,

Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.

Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne,
udendørs grill og to petanquebaner. Ring og hør nærmere på tlf. **5133 3771**

Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station

Hjemmeside: www.syvsoegne.dk